

Terug bij af en niks geleerd: dhr. Sträter stigmatiseert de zieke roker opnieuw*

Door Anne-Marije Bouter, longarts i.o., Groningen

Vol verwondering (en dat is nog een milde term voor de opborrelende afschuw) las ik het interview met dhr. Sträter in het *AD* dd. 17-1-2021, waarin hij stelt dat hij 'tabaksverslaving niet ontkent, maar dat het probleem erg wordt overdreven'. Het klinkt als, correctie, het is een contradictio in terminis.

Tabaksverslaving is een probleem dat niet genoeg overdreven kán worden. Door dit onder het vloerkleed te willen schuiven, miskent u de grote groep mensen die dagelijks worstelt met deze verslaving en bagatelliseert u de impact die een dergelijke verslaving heeft op het leven van zowel de rokende als de omgeving en nabestaanden. Door tabaksverslaving te bagatelliseren maakt u patiënten schuldig aan hun ziekte, terwijl er door uw industrie alles aan gedaan is de sigaret zo te ontwerpen dat die sigaret net zo verslavend is als heroïne (dat gaat verder dan het beetje suiker, water, stofbinder en smaakversterker waar u het over heeft).

Uw tabaksindustrie faciliteert een enorm ravijn met chronische en acute aandoeningen, waar uw afnemers zich langzaamaan op niet vrijwillige basis (lees: onbewust door verslaving gedreven) instorten.

Het gaat daarbij niet alleen om de ruim 20.000 tabaksdoden per jaar, maar ook om de vele andere ziekten die het roken veroorzaakt (op elke dode zijn 50 zieken, dus reken maar uit); de resterende halfzijdige verlammingen na CVA's, de afnemende conditie door dichtslibbende vaten, de subfertiliteit van een stel met kinderwens, de dagelijkse luchthonger van COPD-patiënten. PROBLEMEN die in deze tijd van afschaling van reguliere zorg alleen nog maar groter worden, maar niet op de voorgrond komen vanwege de overschaduwning door de coronapandemie.

Door dit soort uitingen en met dit soort drogredeneringen begint het stigma van de roker weer helemaal opnieuw. En om dan een van Neerlands voorvechtsters van antibak aan te halen in uw interview als bevestiging van uw stelling, is bespottelijk en ronduit weezinwekkend. U bent af.

Anno 2021 willen we geen bagatellisanten, verdraaiers of ontkeners meer (daar plukken we nu nog genoeg zure vruchten van), maar hebben we juist behoefte aan mensen als Wanda de Kanter, en velen met haar, die de problemen benoemen (verslaving is dodelijk), juist interpreteren (sigaretten zijn 'deadly by design') en actie op ondernemen (aanpakken van de tabaksindustrie).

* Deze ingezonden brief is in iets gewijzigde vorm gepubliceerd in het *Algemeen Dagblad* van 21 januari 2021.